

# ELIDA



**Redan halvvägs till Israel  
300 var med och sände iväg fartyget**



Folksamling i Klåva hamn när Elida avreser till Israel.

# Snart anländer **Elida**

I Klåva hamn på Hönö bjöds det på kaffe och tårta när Elida den 19 augusti inledde sitt 60-årsfirande med att hissa segel för att ta sikte mot Israel.

– Elidas första resa till Israel blev ju en succé när det gäller mottagandet i Israel. Det ska bli spännande att se vad den här resan kommer att innebära. En bön är att Elidas segling till Israel, och syftet med seglingen, ska få större uppmärksamhet även i Sverige, sade prästen Hans Weichbrodt innan han talade under evenemanget.

Riksdagsledamoten och sångaren Roland Utbult stod

tillsammans med Elidas musikteam för sången och musiken och Elidas kapten Stefan Abrahamsson påminde om att det nu i augusti var 60 år sedan Elida I köptes in.

– Vi inleder med den här samlingen så smått vårt jubileumsår, sade Stefan Abrahamsson, som själv fyller 60 år nästa år.

**Elidas ordförande Anders** Antblad hissade den israeliska flaggan innan Anders Marklund, pastor i Hönö missionskyrka, bad och välsignade Elida besättning.

## Nu har 60-årsfirandet börjat – fler evenemang

Nu i augusti var det 60 år sedan Gun och Lennart "Tarren" Abrahamsson, i spetsen för föreningen Elida, köpte skolfartyget Elida från Lysekil. Tarren hade tidigare i livet haft några rejält stormiga år, där framgångar i både kappsegling och som bilhandlare blandades med ett svårt missbruk som höll på att kosta honom livet.

Mötet med Jesus Kristus förvandlade hans liv i grunden, och efter några år stod han som nyordinerad pastor i den lilla kyrkan i Kungshamn. Elida innebar att man nu kunde flytta gudstjänsterna ut till bryggorna runt Bohuslän.

**I dag seglar Elida, precis** som då, med ungdomsläger, musik och sång. Det mesta och det viktigaste är alltså sig likt. Några årtal:



- 1 maj 1964 invigdes Elida I.
- 1966 införskaffades Rita från Hamburgsund och blev Elida II.
- 1981 såldes Elida II till Norge, och Elida III byggdes om på Källandsö och invigdes 1982.
- 1988 invigdes Elida IV, som hade byggts på Götaverken Arendal (vårt första nybygge), och Elida III såldes till Norge.
- 1996 överlämnade Tarren kaptenmössan och ansvaret till sonen Stefan.
- 2003 påbörjades bygget av Elida V i Hunnebostrand och fartyget invigdes 2007.

**Evenemanget i Klåva hamn** på Hönö i samband med Elidas avsegling till Israel inleder Elidas jubileumsår. Fler event är att vänta! **Läs gärna mer på [www.elida.se](http://www.elida.se)**



Hans Weichbrodt, Anders Marklund och Stefan Abrahamsson.

# till Israel

Hönöbon Arne Johansson betonade vikten av att stödja Elidas Israelsatsning ekonomiskt och Philip Holmberg, från organisationen Ebenezer Operation Exodus, från Ebenezer talade om vikten av bön för och under resan.

Planen är att Elida ska anlända till Israel i slutet av september, efter avsegling från Limassol, Cypern, kvällen den 29 september. Måndagen den 2 oktober inleds en regatta, som årligen infaller under lövhyddohögtiden (sukkot) där Elida ska delta. Flera event väntar de följande dagarna och först den 15 oktober är det avsegling från Israel

## är att vänta!



Roland Utbult från Öckerö sjöng i Klåva hamn...



... liksom Elidas musikteam.

Foton: Ruben Agnarsson



## Pilgrim 2023

**En segling i solidaritet med Israel och utsatta kristna i Mellanöstern.**

### **Några hållpunkter för resan till Israel**

**10 september**

Cartagena, Spanien

**17 september**

Palermo, Italien

**27–29 september**

Limassol, Cypern

**30 september**

Haifa, Israel

**2–4 oktober**

Regatta

Haifa – Tel Aviv – Ashdod/Ashkelon

**5–7 oktober**

Herzliyah/Jerusalem

**9–15 oktober**

Utseglingar med israeliska grupper

**15 oktober**

Avsegling

**Följ vår resa här:**



[elida.se/om-elida/elida-just-nu/karta/](https://elida.se/om-elida/elida-just-nu/karta/)



Et sjuttioåt båtår mötte upp och eskorterade Elida till hamnen i Herzliya i samband med Pilgrim 2018. Besättningen blev inbjudna både till utrikesdepartementet och till Knesset (parlamentet) i Jerusalem. Foto: Ido Meirovich

# Var med och välsigna Israel

**N**u är Elida på väg mot Israel. Samma år som Israel firar 75 år som modern stat gör Elida en segling dit, likt den fartyget gjorde 2018. Även denna gång handlar det om en manifestationsegling till stöd för Israel, som den enda demokratin i Mellanöstern, men också i solidaritet med utsatta och förföljda kristna människor i hela regionen.

Med ombord kommer det att vara politiker, präster/pastorer, journalister och andra opinionsbildare. Pilgrim 2023 startar på Cypern fredagen den 29 september, och vi planerar segla in i Haifas hamn under lördagskvällen, den 30 september, i samband med den judiska högtiden sukkot (lövhyddohögtiden).

**Tack för allt stöd** som ni visat Elida under det senaste året! Det höjda ränteläget har ökat Elidas räntekostnader från 25 000 till ca 70 000 kronor i månaden. De upprop som har gjorts under året för att minska Elidas låneskuld har inneburit att Elidas gåvointäkter i år har varit drygt 600 000 kronor högre än förra året.

Hittills har 400 000 kronor av detta använts till amor-

teringar och ytterligare 200 000 kronor amorteras nu i september.

**En minskad låneskuld** innebär minskade räntekostnader, vilket är extra viktigt när ränteläget ser ut som det gör i dag. Vi arbetar på flera olika sätt för att minska låneskulden och återkommer med mer information om hur arbetet fortskrider, hur lånebilderna ser ut och vilka målsättningar vi har.

Vi har under 60 år upplevt hur Gud är trofasthet och hur människor har slutit upp kring Elidas vision om att föra ut evangeliet om Jesus till semesterfirare längs Sveriges kuster. Vi har redan nu börjat planera för nästa års bryggmötesturné, som nästa sommar fyller 60 år.

**Tack för din gåva som stödjer vår Israelsatsning och hjälper Elida att amortera ner lånen!**

Anders Antblad  
Styrelseordförande



 **bankgirot**

**Bg 240-9001**



**Swish 123 161 10 60**